



NGƯỜI VIỆT PARIS

TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG NGƯỜI VIỆT TẠI PARIS YÊU CHUỘNG

TỰ DO - CÔNG BẰNG & BÁC ÁI



Việt Nam Exodus phỏng vấn Lê Thị Công Nhân tại nhà



Tường Thắng: Hôm nay vừa mới về nhà, Công Nhân cảm thấy như thế nào?

LS Lê Thị Công Nhân: Tôi rất là mệt bởi vì đi một chặn đường xa và từ trưa hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả. Ở trong tù tôi không ăn chiều, sáng nay người ta làm thì sớm nhưng đến 11 giờ 15 phút trưa thì người ta mới thả tôi ra khỏi nhà tù. Công an áp giải đi về đến tận Hà Nội và trên đường thì cũng không ăn uống gì cả.

Tường Thắng: Thưa chị Công Nhân, tại sao lúc mẹ đến đón thì họ không cho đưa về mà công an lại áp giải về đến nơi?

LS Lê Thị Công Nhân: Thật ra thì rất là khó để nói chuyện với họ. Tôi chỉ nói là bây giờ thả tôi ra, sao giao người sao mà lâu thế này. Tôi bị bắt vào 9 giờ sáng, sao bây giờ quá giờ đó rồi mà sao chưa thả tôi ra, mẹ tôi đang đón tôi ở ngoài thì họ bảo là chúng tôi phải đưa chị về, đây là theo những quy định pháp luật chứ chẳng phải chúng tôi giúp gì, bởi vì chị còn 3 năm quản chế, quản thúc đấy – họ

nói thế thôi. Xe của công an vào đến tận khu giam đợi ngay ở cổng khu giam luôn chớ không phải ở cổng barrier của trại. Mà từ khu giam ra đến cổng barrier thì hơn 1 cây số, và có rất nhiều con đường từ nhà tù để đi ra. Họ đưa tôi đi cổng sau, một cái đường hậu nào đó rất là ngoắc ngoéo không thể nào nhớ được.

Có lẽ họ muốn tôi ngày về không giống những người tù bình thường khác chẳng hạn.

Tường Thắng: Luật sư Lê Thị Công Nhân có gì nhắn nhủ với cộng đồng người Việt hải ngoại không?



Lê thị Công Nhân (lớp 12)

LS Lê Thị Công Nhân: Trời, tôi biết nhẩn nhủ gì, tôi vừa về và tôi cảm thấy nó như một cơn mơ... giờ phút này tôi cũng chưa nghĩ được là nhẩn nhủ điều gì cả. Chỉ thấy rằng công an bên nghiệp vụ ở Hà Nội vào thẩm vấn tôi lúc tôi đang ở tù ở Thanh Hóa thì họ có nói một câu rằng 'chị có thấy rằng chị đã thất bại chưa?', 'chị có thấy là cuộc đời chị dở dang không?'. Họ nói nhiều nhưng tôi ấn tượng với hai câu đấy, và tôi có trả lời họ và tôi cũng muốn coi đó là lời nhẩn của tôi với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Đó là, tôi thấy rằng tôi chưa thành công và tôi cũng thấy rằng mọi thứ cũng thật sự là dở dang. Nhưng vì 'Tôi chỉ có thể làm cái phần của tôi chứ tôi không thể nào làm được phần của 90 triệu người Việt Nam khác mà nếu như lý tưởng của tôi có thất bại thì tôi nghĩ đó là điều cũng đúng... mà mọi thứ dở dang thì chắc nó cũng không cần phải nói nhiều thì anh chị và mọi người cũng biết, công việc và tất cả những khía cạnh khác của đời sống. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng là tôi đã có những việc làm và những giây phút mà tôi cảm thấy mình thật sự là tự do, đó là khi tôi sống theo lý tưởng của tôi.



Lê Thị Công Nhân và buổi họp mặt tại Hải Phòng

Rất may là sau 3 năm ngồi sau song sắt nhà tù thì tôi thấy rằng lý tưởng đó nó không sai. Nó không sai nhưng có thể là cả cuộc đời của tôi sẽ không thể thành công về lý tưởng đó nhưng đối với tôi điều đó không phải là quá quan trọng.

Như tôi nói với anh, người Việt Nam mình có 90 triệu người, 87 triệu ở trong nước và khoảng 3 triệu ở nước ngoài, thì tôi chỉ là một phần trong 90 triệu đó thôi. Tôi không bao giờ hoang tưởng hay kiêu ngạo về bản thân mình. Tôi nghĩ và với những gì tôi đã làm thì hơn những gì mà cá nhân tôi theo tỷ lệ dân số học này có thể làm được. Nó đã quá sức của tôi rồi, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không từ bỏ. Còn tiếp tục như thế nào và đến mức độ nào thì quá thực là đến giờ phút này tôi không có tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó hết.

Tôi thật sự rất là mệt, và lúc xuống xe thì tôi đã ngã mà công an cũng không chịu đỡ. Đầu óc của tôi hiện giờ đang rất là hạnh phúc vì được về với gia đình và quả thực tôi chưa nghĩ gì đến công việc ngay bây giờ cả.

Xin cảm ơn anh.

Tường Thắng: Hôm nay cảm tưởng của cô như thế nào khi luật sư Lê Thị Công Nhân đã về với gia đình, thưa cô?

Bà Trần Thị Lệ: Tức nhiên là người mẹ thì hơn ai hết là đứa con thân yêu của mình đã được ra khỏi nhà giam để trở về với cuộc sống gia đình. Tức nhiên là niềm vui cũng rất là lớn nhưng có thể nói cũng không phải là trọn vẹn. Tại vì thực ra khi nào đất nước thật sự có nền dân chủ, nhân quyền được tôn trọng và chúng tôi là những người dân Việt Nam được hưởng được tất cả những điều đó như ở các nước thì tôi nghĩ lúc đó mới thật sự hạnh phúc.

TUYÊN BỐ CHUNG

NHÂN DỊP LUẬT SƯ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

ĐƯỢC TRẢ TỰ DO



Lawyer Le thi Cong Nhan at Hanoi Supreme Appeals Court on Nov 27, 2007

Hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2010, Luật sư Lê Thị Công Nhân, 31 tuổi, được trả tự do từ nhà giam ở Thanh Hóa sau ba năm bị cầm tù vì bị cáo buộc vu khống là tuyên truyền chống chính phủ. Sau khi ra tù, cô vẫn còn phải chịu ba năm quản chế và trong thời gian này, cô còn bị mất quyền công dân. Chúng tôi chia xẻ với gia đình cô tin vui này, nhất là đối với mẹ và chị của cô, song chúng tôi thấy cần phải nêu ra những trường hợp vi phạm nhân quyền trắng trợn trong vụ án của LS. Lê Thị Công Nhân.

Ngay từ nguyên thủy, trường hợp của LS. Lê Thị Công Nhân cho thấy rõ sự giới hạn trong chính sách cởi mở của nhà cầm quyền CSVN trong khi Việt Nam phải hội nhập thế giới văn minh của nhân loại. Một bộ mặt trẻ trung và sáng sủa, được nuôi dưỡng và hun đúc hoàn toàn dưới chế độ Cộng Sản, LS. Lê Thị Công Nhân đã chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách thách đố chế độ qua một số bài viết vững vàng chỉ trích những biện pháp đàn áp, áp bức người dân của chính quyền -- qua việc tham gia Khối 8406 (gồm những tiếng nói dân chủ ra công khai vào ngày 8 tháng 4 năm 2006), làm thành viên của Đảng Thăng Tiến VN, giảng dạy một lớp về Nhân Quyền (cùng với Luật sư Nguyễn Văn Đài, người thành lập Ủy Ban Nhân Quyền VN), tham gia Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, và xin đi ngoại quốc (Ba Lan) để dự một hội nghị nhằm thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

Làm như vậy, LS. Lê Thị Công Nhân chỉ hành xử quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do rao giảng những điều mà lương tâm (Tin Lành) cô tin là phải, cũng như quyền tự do đi lại (ra nước ngoài) của cô --tất cả là những quyền được long trọng công nhận trong Hiến Pháp 1992 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Điều 69) cũng như đã được qui định trong Điều 19 của Quy Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị, mà Cộng Hòa Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa đã ký tham gia từ tháng 9 năm 1982.

Vì Lê Thị Công Nhân hoàn toàn làm những điều mà cô có quyền, việc bắt giữ cô, rồi tạm giam, thẩm vấn cũng như phiên tòa xử cô sau đó, đã được báo chí truyền thông thế giới đưa tin rộng rãi, bị phản đối mãnh liệt bởi các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới như Hội Ân Xá Quốc Tế hay Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền. Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ bị cầm tù của Văn Bút Quốc Tế cũng đòi phải thả cô ra mỗi khi Văn Bút Quốc Tế họp. Hà Nội cũng liên tiếp bị lên án trong tòa án dự luận thế giới (từ Âu Châu, Úc Châu đến Quốc Hội Hoa Kỳ) vì không chịu thả cô, cũng như các tù nhân lương tâm khác, như LM Nguyễn Văn Lý, LS. Nguyễn Văn Đài, v.v.

Dù nhà cầm quyền CSVN đã trả tự do cho Luật sư Lê Thị Công Nhân sau ba năm bị cầm cố nhưng chúng tôi vẫn coi việc cầm tù đó là bất công, oan uổng. Cũng vì lý do đó mà chúng tôi, một số cộng đồng, hội đoàn và đoàn thể hải ngoại, nhân đây cũng đòi hỏi là án quản chế ba năm của cô phải được hủy bỏ và các quyền công dân của cô phải được phục hồi. Ngoài ra, cô cũng cần phải được lấy lại quyền hành nghề luật sư của cô.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng long trọng kêu gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hiện còn đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam.

Chúng tôi nguyện tiếp tục tranh đấu cho đến khi nào nhà cầm quyền CS tại Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền, không chỉ đối với hàng trăm tù nhân lương tâm hiện còn trong tù mà cả đối với các giáo hội, tôn giáo cũng như những người bất đồng chính kiến và dân oan ở ngoài các nhà tù nữa.

Ngày 6 tháng 3 năm 2010

Đồng ký tên

1. Đại Việt Cách Mạng Đảng (Nguyễn Văn Lung, Phó Chủ tịch)
2. Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát ngôn nhân)
3. Đoàn Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam (VN -Phát Tâm, Trưởng Đoàn)
4. Khối 8406 (LM Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Đại diện).
5. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBCHTƯ)
6. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy (Lý Hiền Tài, Chủ tịch)
7. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp)
8. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền (VN - LM Chân Tín, Đại diện)
9. Nhóm Thanh Hương (VN - Thanh Hương, Đại diện)
10. Nghị Hội Người Việt Tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch)
11. Phong Trào Giáo Dân (Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên)
12. Phong Trào Lao Động Việt (Vương Minh Hoàng, Đại Diện)
13. Phong Trào Saigon (LM Nguyễn Hữu Lễ, Đại diện)
14. Tập Hợp Vì Công Lý (Trương Sinh, Đại Diện)
15. Tổ Chức Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Thanh Trang, Chủ Tịch)
16. Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Trần Quốc Bảo, Chủ tịch)
17. Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch)
18. Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền (Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch)
19. Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động (Trần Ngọc Thành, Chủ Tịch)
20. Viện Quốc Tế Vì Việt Nam (Đoàn Viết Hoạt, Chủ tịch)
21. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đỗ Hoàng Diễm, Chủ tịch)
22. Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở VNQDDĐ tại Hải Ngoại)

<http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=4429>

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0310/baimoi0310_057.html